

Nieuwsbrief Stichting Tabor 2008



Roemenië

Ook dit jaar konden onze vrienden in Roemenië, familie Taranu, weer meerdere succesvolle zomerkampen organiseren. Mede dankzij stichting Tabor konden in totaal 72 kinderen verdeeld over 3 kamp periodes te gast zijn bij Timotei en Anca. Deze kampen opgedeeld in leeftijdsgroepen bestaan onder andere uit: bijbelstudies, knutselen, bidgroepjes, sport en spel. Een groep van 10 studenten uit Sheffield (Engeland) heeft hun daarbij 3 weken lang geholpen. De kinderen konden dus ook mooi, engels spreken oefenen. Timotei's zus Estera helpt elk jaar met het zingen van christelijke liederen. Ook is zij verpleegster, maar ze zijn God dankbaar dat ze nooit medische hulp nodig hadden voor de kinderen.

Op het kampveld staan nu 4 houten blokhutten en er zijn ideeën om nog meer slaapplekken te creëren voor volgend jaar. De matrassen en beddengoed zijn door ons als stichting Tabor verstuurd en ze zijn dan ook ontzettend blij en dankbaar voor alle materiële en financiële hulp. Ze zien dit echt als een zegening van God.

Dit jaar was er een probleem met het drinkwater omdat het van Juni tot September niet geregend had. Daarom moest er drinkwater gekocht worden. Dit jaar zijn Albert (echtgenoot van Sees), Sake en Rennie naar Roemenië geweest. Zij hebben een ander verwarmingssysteem geïnstalleerd. De oude was versleten en stuk. Dit was wel nodig want ze kennen daar soms koude winters.

Verder houden Timotei en Anca elke zondag een gebedssamenkomst bij hun thuis. Momenteel worden ze geholpen door een zendingswerker uit Duitsland. Ze is geboren in Roemenië en verstaat en spreekt de taal dan ook goed. Ze gaat contact leggen met de kinderen uit de buurt. Op deze manier hopen ze dat deze kinderen bij hun thuis komen voor een kinderprogramma. Met de kerst zullen ze weer voedselpakketten gaan uitdelen aan de mensen van het zeer arme zigeunerdorpje Valea Lui Stan. Ook dit wordt gefinancierd door stichting Tabor.

Tot zo ver een verslag over het werk van familie Taranu in Roemenië. Ook namens Timotei en Anca hartelijk dank voor uw steun en gebed. Wilt u bidden dat hun werk daar door onze Heer rijk gezegend mag worden.

Kenia

Er zijn plannen om naast het project in Roemenië ook een project in Kenia te steunen. Het gaat om een nieuw project die gestart is in 2008 met de naam: 't Kinderdorp. De locatie is Athi River, dit is een stad circa 60 kilometer van de hoofdstad Nairobi. Hier gaan Ebel en Lora Kremer, 2 Nederlandse vrijwilligers uit Groningen, Keniaanse echt)paren huisvesten. Deze echt)paren gaan naast hun eigen kinderen (bij voorkeur 2 of 3) ook weeskinderen in hun gezin opnemen. Het doel is dus om eerst een aantal huizen te bouwen en later ook een school en medische kliniek. Op deze manier willen ze deze kinderen een goede toekomst bieden. Mogen wij in 2009 ook hiervoor op uw steun rekenen?

Stichting Tabor wenst u allen een gezond en gezegend 2009 toe.

Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 35.64.32.904 t.n.v. St. Tabor te Buitenpost